

Bid voor de ziel van zaliger
Mejuffrouw

Johanna Engelina Reehuis

wed. van den heer

Johannes Lucas Schmit

geboren te Losser den 22 October 1857,
overleden te Haaksbergen, voorzien van de
H.H. Sacramenten der Stervenden den
8 Maart 1935 en den 12 d.a.v. begraven
te Hengelo (O.)

Daar zij van kindsbeen af geleerd had
God te vreezen en zijn geboden te onder-
houden, toonde zij geen droefheid toen het
lijden haar trof en vele offers van haar
gevraagd werden, wel wetend, dat ieder
die God dient, na beproefd te zijn, door
Hem ook zal gekroond worden.

Voor den rechtvaardige is de dood het
einde van veel ellende en beproeving en
de intrede tot de zaligheid.

U mijn eenigst mij overgebleven kind
en u mijn schoonzoon dank ik hartelijk
voor de liefdevolle verpleging, die ik in
mijn ouderdom van u mocht ontvangen.
Spoedig hoop ik in den hemel u dankbaar
te kunnen zijn, door veel voor uw welzijn
en dat uwer kinderen te bidden.

Gekruisigde Heiland, weldra moge ik
uit Uw mond dat kruiswoord hooren:
Heden zult gij met Mij zijn in 't Paradijs.

Mijn Jezus! barmhartigheid.

Goede Moeder Maria wees mijn heil!

Zij ruste in vrede!

.....
Th. Lenting - Koster - Haaksbergen.