

In vrede

Johanna Hermina Reehuis

echtgenote van

Bernardus Poorthuis.

Zij is op 5 juli 1910 te Losser geboren. Gesterkt door de zalving der zieken overleed zij op 11 april 1985 te Enschede. Wij legden haar 15 april d.a.v. te ruste op het r.k. kerkhof te Overdinkel.

Mijn vrouw, onze moeder en oma heeft haar leven op deze aarde mogen afsluiten bijgestaan door haar man en kinderen terwijl zij uitzag naar bevrijding uit haar lijden.

Bijna 45 jaar heeft zij met haar man lief en leed gedeeld en was zij een lieve moeder voor de kinderen en een belangstellende oma voor haar kleinkinderen.

In onze herinnering zal zij blijven voortleven als een fijngevoelige vrouw die in alle eenvoud haar leven leefde. Zij voelde zich thuis het meest op haar gemak. Daar was zij steeds opgeruimd bezig aan haar dagelijkse taak: haar gezin zo ideaal mogelijk te verzorgen. Bloemen die geur en kleur aan het leven geven ontbraken bij haar niet. Zij hield ervan.

Dank zij de liefdevolle zorg van man en kinderen mocht zij zich verheugen in een mooie oude dag. Tijdens haar ziekzijn en sterven wist zij zich gesterkt door hun attente aanwezigheid. Wij zijn dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend.

Moge de Goede God, met Wie zij bij leven zo verbonden was, haar binnenleiden in zijn eeuwige vreugde.

Dat zij ruste in vrede.

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven, betoond na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma, betuigen wij u onze oprechte dank.

B. Poorthuis
kinderen en
kleinkinderen