

Met veel liefde zullen wij blijven  
denken aan

## Johannes Gerardus Antonius Reehuis,

geboren op 18 december 1922 te Losser.

Op 2 juni 1953 trouwde hij met

Johanna Regina Maria Dijkhuijs.

Samen kregen ze 2 zoons, Rob en Gert.  
Juni 1988 waren ze 35 jaar gelukkig  
getrouwd.

Vrijdagmiddag 23 december 1988 is hij,  
getekend met het kruis van de zieken-  
zalving thuis gestorven.

Na de Eucharistieviering op 28 decem-  
ber volgde zijn crematie.

Slechts enkele weken voor zijn dood  
werd duidelijk, dat een dodelijke ziekte  
hem van ons zou wegnemen. Geluk-  
kig kon hij naar huis. In zijn eigen  
vertrouwde omgeving hebben wij met  
elkaar onvergetelijke dagen mogen be-  
leven.

Hoewel de ziekte steeds moeilijker te  
dragen werd, bleef hij dezelfde Johan.  
Hij was opgewekt, vol humor, tevreden,  
geïnteresseerd in anderen en bezorgd  
om Annie. Toch draaide hij niet om

zijn ziekte heen en was hij voor ons  
een geweldige steun in de voor hem  
zo zware dagen.

Zijn sterven slaat een gat in ons leven.  
Maar hij zelf gaf ons de weg aan om  
ook zonder hem het leven zinvol te  
beleven. Hij had een nuchtere kijk op  
het leven; was realist en wel zo dat  
iedereen hem graag mocht.

Bedroefd, maar met veel vertrouwen  
leggen wij hem gelovig in de handen  
van God. Hij, de Heer van het leven  
en eeuwig leven. God zelf zal hem  
volmaakt geluk schenken.

Rust in vrede en bedankt voor alles.  
We hebben veel aan je te danken.

Uw meeleven tijdens zijn ziekte, uw  
aanwezigheid bij de uitvaart en de  
crematie hebben ons diep getroffen.  
U was een grote steun voor ons.  
Wij zijn u daar zeer dankbaar voor.

Annie  
Rob en Ingrid  
Gert