



In liefdevolle herinnering aan

Trees Spin - Reehuis

weduwe van Ben Spin sinds 2 juli 1988

* 11 september 1929 † 11 november 2011

Als jongste dochter werd zij geboren in Losser in een groot gezin van 11 kinderen.

Ze heeft een onbezorgde jeugd gehad, waarin sportiviteit hoog in het vaandel stond. Met schaatsen is ze jeugdkampioen van Losser geweest en met handbal als keepster zegevierde ze vele overwinningen en zelfs het kampioenschap werd gehaald.

In 1960 trouwde zij met pa en ze trokken bij opa en oma in aan de Kerkstraat. Ze hebben opa en oma vele jaren met liefde verzorgd. Zij kregen 2 zoons André en Marcel.

Op 2 juli 1988 kwam pa plotseling te overlijden, dit was een grote klap voor haar. Ze deelde daarna lief en leed met haar zus Gradie.

Ze maakte met haar en met zus Han vele reizen. Reizen was een van haar grootste hobby's. Ook kon ze enorm genieten van haar vier kleinkinde-

ren en maakte altijd tijd voor hen vrij en leefde mee met alles wat zij meemaakten.

In 2004 verhuisde ze naar de Langenkamp. In 2006 kreeg ze te kampen met geheugenverlies, dat kwam voor ons allemaal hard aan. Thuis alleen kon niet meer en Oldenhove werd haar nieuwe thuis. De laatste 5 jaar van haar leven werd zij daar liefdevol verzorgd.

Vrijdag 11 november is ze in het bijzijn van ons allen rustig in geslapen.

*Ma, je bent een dijk van een moeder
en een kei van een oma voor ons geweest.
Bedankt voor alles, we zullen je nooit vergeten.*

Wij bedanken iedereen die op welke wijze dan ook blijkt heeft gegeven van hun medeleven.

André en Elly
Tessa en Rob
Marcel en Janet
Thijs en Romée