

Ter gedachtenis aan

Martinus van den Reek

weduwnaar van

MARIA VAN DEN HEUVEL

Hij werd geboren te Nuenen op 29 april 1887 en is tijdig gesterkt door het sacrament van de zieken aldaar overleden op 21 december 1982. Hij is begraven op het kerkhof van de Clemensparochie te Nuenen.

Hij is 95 jaar mogen worden en in dat lange leven heeft hij dankbaar mogen genieten van een goede gezondheid. Tot enkele maanden toe kon hij nog - wel vergezeld van zijn stok - wandelen en wist men hem te vinden in het gezelschap van anderen. In zo'n lang leven kan een mens veel beleven, maar de hoofdzaak wordt toch getekend door zijn werk van vele uren, dagen en jaren, zijn werk voor zijn gezin. Voor hen moest hij immers zorgen en dat heeft hij gedaan met volle inzet en grote liefde. In dagen van voorspoed, die er ook in vroegere tijden geweest zijn, maar vooral toen het moeilijker was, kon hij zich toch geven en volhouden. Want je moest wel... In zulk leven kent men dagen van onzekerheid, maar ook van tevredenheid met hetgeen je hebt, ook al was het weinig. Terrecht kon hij praten over vroeger, met zijn mooie en minder mooie feiten. Zo heeft hij

lang mogen genieten van zijn rust, maar hij wist zijn tijd wel te besteden. Zorgen hoefde hij zich niet te maken want tot het laatste toe bleef hij goed verzorgd door zijn dochter. Hij was daar dankbaar voor, ook al zou hij dat niet altijd zeggen. Hij wist, dat hij zijn leven eens gekregen had, en dat hij het eenmaal terug zou moeten geven. Maar dat durfde hij, omdat hij geloofde in de goede God, die mensen beloont. Daarom bidden wij voor onze goede vader, opa en vriend, dat God hem beloont voor zijn leven en hem opneemt in de eeuwige vreugde. Amen.



Voor de belangstelling en medeleven ondervonden bij het overlijden van onze dierbare vader en opa zeggen wij u hartelijk dank.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.