



In dankbare herinnering aan

Jan Reekers

geboren te Vriezenveen op 7 oktober 1938
overleden te Oldenzaal 10 januari 2000

Op 15 januari hebben we hem na de uitvaartviering in de H.H. Joseph en Pancratiuskerk te Vasse te rusten gelegd op het R.K. kerkhof aldaar.

Helaas en veel te vroeg is mijn lieve man en onze lieve papa bij ons weggegaan. Het ene moment was hij nog bij ons en opeens is hij er niet meer. Onbegrijpelijk! De laatste maanden hebben we intens van elkaar genoten. Met zijn viertjes veel gelachen, gepraat en gezelligheid beleefd. Deze momenten en al die andere kan niemand meer van ons afnemen. Zij blijven eeuwig en voor altijd in onze herinnering.

Mijn man en onze papa was een eenvoudig man, die tevreden was met de kleinste dingen.

Hij hield héél véél van zijn gezin en van de vele mensen om hem heen. Voor anderen was Jan een goede vriend, waarmee ze gezellige uurtjes hebben doorgebracht. Tijdens deze momenten kwamen zijn vele verhalen over 'vroeger' naar voren. Deze zullen zeker in ieders herinnering blijven voortleven.

Daarnaast zal zijn geplaatste, nuchtere en droge humor ons telkens weer laten lachen als we het over

mijn man of onze papa hebben. Voor velen stond hij keer op keer klaar met zijn schilderskwast, om er iets moois van te maken. Kleur'n Jan was dan ook zijn bijnaam.

Helaas heeft hij niet het geluk gehad zelf opa te worden, maar voor zijn allerkleinste neefje en nichtjes vervulde hij deze rol.

Ondanks alle tegenslagen, met name wat zijn gezondheid aangaang, kon hij erg van het leven genieten. De natuur met zijn vogels vond hij prachtig. Op mooie dagen pakte hij zijn 'nieuwe' fiets en ging de natuur in. Weer thuis gekomen had hij de prachtigste en kleurrijkste verhalen over wat hij had gezien. Mijn man en onze papa was tevens een bezorgd en hartelijk iemand. Vele keren zei hij tegen Riny: "Doat hênig an, maak oe toch nich zo drok". Tegen Chantal en Ramon zei hij telkens "Maak veel plezier". Zo was hij en zo zullen wij hem blijven herinneren.

Jan, mijn lieve man en onze zorgzame papa BEDANKT voor alles wat je voor ons hebt gedaan en hebt betekend. Jij leeft voort in onze gedachten en in ons hart. We zullen altijd van je blijven houden en je nóóit vergeten!

Véél liefs, Riny, Chantal en Ramon.

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven.

Ootmarsum / Vasse 15 januari 2000