



Ter herinnering aan

SIBBELE REEKERS

Geboren 25-2-1924

Overleden 3-6-1984

Sinds 19-12-1966 gehuwd met Marietje Vredenburg.

Na een ernstige, slopende ziekte is Sibbele van ons heengegaan. Een ziekte die hij vreesde en van nabij kende. Sibbele en Marietje bleven tegenslagen in het leven niet bespaard. Het verwerken van teleurstellingen viel hem moeilijk. Hij kon er vrijwel niet over spreken en viel dan op zichzelf terug.

Hij genoot van de natuur en van mooie muziek, daarin herkende hij zijn eigen gevoelens, gevoelens die door heel de schepping gaan en die leven in ieder mens.

Voor de Balksters was hij de kapper en de verkoper van staatsloten. Deze activiteiten brachten hem contacten naar buiten. Sibbele werd gewaardeerd om zijn droge humor en als het gezellig was telden de uren niet.

Het leven stroomde langzaam voorbij als het water van de Luts. Het nieuwe seizoen brecht het doorbreken van de ziekte en het afscheid, een gelukkig niet te lange weg van zwaar lijden.

Sibbele heeft afscheid van ons genomen; moge hij in de angst om te sterven getroost worden door de belofte dat voor hem een woning bereid is in de Stad waar geen pijn is, geen verdriet, maar enkel vrede.

Voor het medeleven, door u getoond na het overlijden van mijn man en onze broer en zwager zeggen wij u hartelijk dank.