

In dankbare herinnering aan
Bernardus Wilhelmus Maria Reemer

echtgenoot van
Maria Wilhelmina Reemer-Meesters

Hij werd op 30 november 1924 geboren te Bergen op Zoom en overleed op 3 januari 1999 te Enschede. Op 7 januari namen we tijdens de uitvaartdienst in de Mariakerk en de crematieplechtigheid in het crematorium "Enschede" te Usselo afscheid van hem.

"Neem een mens zoals hij is, eenieder heeft z'n eigen kwaliteiten."

Dit was een motto waarmee pa ons kinderen een hart onder de riem stak als we voor een taak stonden waar we tegenop zagen.

Pa was een man die het woord trouw hoog in het vaandel had staan. Hij is 53 jaar getrouwd geweest. Met het vertrek van Brabant naar Twente moest er een nieuwe start worden gemaakt. Toen kwam echter de kracht van het hechte gezinsleven naar voren. Ook nadat alle kinderen het huis uit waren is dit zo gebleven, iets waaraan pa samen met ma hard is blijven werken.

Hij was een man van orde en netheid. De tuin, zijn domein, was daar een voorbeeld van. Hij hield van planten en dieren en probeerde dit over te dragen aan de kinderen en kleinkinderen. Elke ochtend wachtten de vogels op zijn komst.

Pa was een man die over veel humor beschikte, mensen die hem goed kenden wisten dit dan ook zeer te waarderen. Hij was erg handig, wat zijn ogen zagen maakten zijn handen. De talloze vogelhuisjes in de tuinen van de kinderen zijn hier getuige van.

Toen het moment kwam dat pa naar het ziekenhuis moest kwam nogmaals zijn enorme liefde en zorgzaamheid voor ma naar voren. "Zorg goed voor ma", waren zijn laatste woorden thuis. Tijdens de laatste week van z'n leven toonde het gezin een ware teamgeest, iets wat pa, tot op het laatst, veel vertrouwen gaf.

Lieve Ben, pa, opa, bedankt voor alles wat je voor ons hebt betekend.

De familie bedankt U voor de getoonde belangstelling en uw bliken van medeleven.