



Ter dankbare herinnering aan  
**JO KUIPERS - VAN DER REEP**

echtgenote van  
Marinus Kuipers

Jo werd op 17 maart 1909 te Haarlemmermeer geboren. Gesterkt door de Ziekenzalving is ze op 6 mei 1994 te Hengelo Ov. in vrede heengegaan. Op 10 mei waren we rondom haar bijeen in de O.L. Vrouwekerk om in dankbaarheid afscheid van haar te nemen. Daarna hebben we haar voor haar crematie naar Usselo begeleid.

Jo heeft altijd een hart vol liefde gehad voor mensen om haar heen. Ze had belangstelling voor iedereen en hielp waar ze kon, met name in het gezin van haar zus. Voor haarzelf had ze maar weinig nodig.

Toen ze op 20 februari 1976 met Marinus trouwde gaf ze hem een nieuw thuis. In de Dr. Schaepmanstraat en vooral daarna in het bejaardenhuisje aan de Backenhagenlaan beleefden ze samen gelukkige jaren. Hoewel Lisse een warm plekje in haar hart bleef houden, voelde ze zich in Twente helemaal thuis. Jo was graag thuis, waar ze het gezellig maakte. Daar verzorgde ze met

veel liefde de bloemen en maakte ze met vaardige hand de mooiste handwerken. Ze vond het fijn als er mensen op bezoek kwamen. Maar ook zelf ging ze graag uit. Vooral van de tochtjes naar haar familie in Lisse genoot ze met volle teugen. Het laatste jaar van haar leven heeft ze veel moeten tobben met haar gezondheid. Ze bleef hopen op genezing, maar toch moest ze de strijd opgeven. Toen ze op 22 maart na enkele dagen ziekenhuis weer thuis kwam, ging het steeds minder goed.

Hoewel ze nog graag wilde leven, drong het de laatste tijd steeds meer tot haar en haar man Marinus door dat dit niet meer mogelijk was. Samen spraken ze alles goed door. Heel bewust ontvingen ze samen de Ziekenzalving. Zo gesterkt, zijn ze samen de weg naar het einde gegaan.

Toen ze wist dat ze thuis kon blijven tot haar einde, was ze heel tevreden. Het bezoek van zus An en van de neefjes en nichtjes en bekenden stelde ze zeer op prijs.

Jo was een gelovige vrouw die in alle eenvoud voor God leefde. In dat gelovige vertrouwen is ze vredig en in alle rust heengegaan.

*Jo bedankt voor al je liefde.  
Rust in vrede bij God.*