

Dankbare herinnering aan
**BERNARDUS FRANCISCUS
MARIE REERINK**

echtgenoot van

MARIA ALEIDA SCHÖPPING

Geboren te Tilligte op 20 mei 1913.
Na een ziekte van vele jaren is hij nog
onverwacht overleden op 14 oktober
1986 in "Bruggerbosch" te Enschede.
Na de Uitvaart in de St.Jacobuskerk,
volgde de crematie in Usselo.

BERNARD REERINK blijft in onze her-
innering als een fijne en behulpzame
man, die voor iedereen klaar stond.
Altijd was hij bezig, rust kende hij niet.
En bij dit alles was hij opgeruimd en
vrolijk van aard.

Als jongeman kwam hij vanuit het
ouderlijk boerenbedrijf in Tilligte naar
Enschede om daar als besteller werk-
zaam te zijn bij van Gend en Loos.
Hier heeft hij met inzet van zijn hele
persoon en met plezier gewerkt.

Zijn vrouw en kinderen waren hem
alles. Voor hen leefde hij; voor zichzelf
had hij niets nodig. Hij was oprecht
dankbaar voor de kleinste attenties.

Het liefst was hij na zijn werktijd
thuis. En als hij uitging, dan steeds
met zijn vrouw en in vroeger jaren ook
met het hele gezin.

In geloof en godsdienstzin was hij
een voorbeeld voor de zijnen.

Na zijn pensionering kreeg *BERNARD*
een steeds erger wordende kwaal,
waaraan hij en ook zijn goede vrouw
en zijn kinderen veel geleden hebben.
Tot het helemaal niet meer kon werd
hij met opofferende liefde verzorgd
door zijn vrouw en kinderen. - Daarna
de liefdevolle verzorging in het ver-
pleeghuis "Bruggerbosch".

Nog vrij onverwacht is daar gestorven.

Wij, die achterblijven zijn dankbaar
voor zijn voorbeeld, voor alles wat hij
voor ons gedaan en betekend heeft.

EN WIJ BIDDEN: dat de Heer van alle
leven, zijn trouwe dienaar *BERNARD*
zal opnemen in het Vaderhuis, waar
geen zorg en verdriet is, maar alleen
rust en vrede voor altijd.

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven
en ter nagedachtenis aan hem.

Familie Reerink