



Ter dankbare herinnering aan
ELISABETH MARIA HENDRIKA
DOROTHEA REERINK

echtgenote van

Jozef Gerhardus Franciscus Hagel

Zij werd geboren te Oldenzaal 21 februari
1924 en is in de vrede van Christus over-
leden te Oldenzaal 7 juli 1975. Zij werd
begraven op het r.k. kerkhof te Denekamp
10 juli 1975.

Zij was de „sterke vrouw”, waarover de
H. Schrift spreekt. Een echtgenote vol toe-
wijding en zorgende liefde, die in alle rust
en eenvoud haar werk deed.

Zij stond haar man bij in raad en daad,
levend vanuit een sterk Christelijk geloof.
Een moeder vol wijsheid en bezorgdheid,
die haar kinderen Sjef en Marcel wist te
begeleiden op hun levensweg.

Haar strijd is gestreden; dapper heeft ze
haar ziekte gedragen. Haar heengaan is
een pijnlijk offer, maar de schone herinne-
ring aan deze vrouw en moeder en de
gedachte dat zij, verlost uit haar lijden
voor eeuwig leeft bij de Heer, mogen voor
haar man en kinderen, voor al haar dier-
baren een troost zijn.

Dank aan allen die haar lief waren en goed
zijn geweest voor haar.

Laat ons bidden: Heer onze God, laat ons
in leven en dood met elkaar verbonden
blijven, in geloof aan U en in liefde voor
elkaar. Vergeef de tekorten maar beloon
al het goede dat zij voor ons deed. Neem
haar op in Uw onsterfelijkheid en laat haar
delen in de eeuwige vreugde van Uw
Zoon Jezus Christus. Amen.

Voor uw deelneming ondervonden bij de
ziekte en na het overlijden van onze lieve
echtgenote en moeder, betuigen wij U onze
oprechte dank.

FAMILIE HAGEL

DENEKAMP, juli 1975
W. Westerhuesstraat 30

J. Benneker, Koster, Denekamp