

In dankbare herinnering aan

JAN REERINK

echtgenoot van
Mien Vaanholt.

Hij werd geboren op
11 november 1911 te Lonneker.
Op 76 jarige leeftijd overleed hij op
21 mei 1988 te Enschede.
De uitvaartdienst vond plaats in de
St. Jankerk op 25 mei 1988,
waarna de begrafenis plaats vond op de
Westerbegraafplaats te Enschede.

Hij was een opgeruimd man die hield van vrolijke gezichten om zich heen.
Zijn lichamelijke handicap heeft hij jarenlang moedig gedragen. Hij klaagde niet; hij vond dat anderen het moeilijker hadden dan hij.

Hij was een goed mens die op zijn manier een ander graag wilde helpen. Ook kinderen kwamen graag bij hem; ze voelden zich bij hem thuis.

In zijn huwelijk heeft hij bijna 40 jaar lief en leed mogen delen met zijn vrouw. Ze waren elkaar tot hulp en steun.

Hij was zorgzaam voor haar en zijn zoon. Ook was hij een gelovig mens die in zijn geloof steun en bemoediging ondervond. Moge al datgene waarin hij op zijn manier goed en groot is geweest, doorwerken in ons die verder leven.

Wij danken U hartelijk voor uw meeleven en belangstelling tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden.

Mien Reerink - Vaanholt
Jan en Liesbeth
Lieneke en Jai