



Ter herinnering aan mijn man, onze vader,
schoonvader en grootvader

Johan Reerink

echtgenoot van Mia Brand

Hij werd geboren op 30 maart 1912 te Oldenzaal en overleed op 7 juni 1996 te Enschede. Wij hebben hem op 12 juni te ruste gelegd op de begraafplaats te Oldenzaal.

Toch nog onverwachts is mijn man, onze papa en opa van ons heengegaan. Een leven zonder hem is moeilijk voor te stellen. Zijn leven stond in het teken van zijn gezin, waar hij zo blij mee was.

Papa gaf ons het gevoel bij elkaar te horen, weer "thuis te zijn". Ook toen we allemaal ons eigen gezin hadden.

Het was fijn om te zien hoe zichtbaar trots hij vaak was op mama, z'n kinderen en kleinkinderen.

Hij was gastvrij en genoot ervan het iedereen naar de zin te maken. Onvermoeibaar was hij in het verzorgen van de vele maaltijden voor iedereen, maar ook in het opdissen van zijn ontelbare, legendarische verhalen.

Kaarten met opa was een feest: spannend en gezellig.

Hoogtepunt voor papa was de nachtmis in de Plechelmus basiliek, die we traditiegetrouw elk jaar met alle kinderen en kleinkinderen bezochten. Samen bidden, zingen, eten tot diep in de nacht, jong en oud.

De mooiste periode in zijn veelbewogen leven waren zijn jaren op de vliegbasis Twenthe. De laatste jaren stonden in het teken van zijn activiteiten voor de Stichting Paardrijden Gehandicapten Oldenzaal e.o.

Door z'n ziekte waren de laatste jaren vaak zwaar, maar hij bleef geloven in 'betere tijden'. Ondanks z'n slechte gezondheid bleef hij tot het laatst toe zijn vertrouwde Plechelmus kerk bezoeken.

Wij zijn papa dankbaar voor de dierbare momenten en de vele mooie dingen die hij ons heeft aange-reikt voor ons verdere leven.

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven, nu en tijdens zijn ziekte, die voor ons een grote troost zijn.