

Dankbaar denken wij terug aan

JOHAN REERINK

weduwnaar van Leida Steggink.

Hij werd geboren op 30 maart 1910 in Lattrop en overleed, na het ontvangen van het Sacrament der Zieken, te Enschede op 16 november 1999. Na de uitvaartdienst op 20 november hebben we afscheid van hem genomen en zijn lichaam ter ruste gelegd bij onze moeder op het parochiële kerkhof te Lattrop.

Pa is opgegroeid in een gezin van 8 kinderen waarvan hij de oudste was. Hierdoor moest hij al vroeg op de boerderij mee helpen.

Na verschillende beroepen te hebben uitgeoefend, kwam hij uiteindelijk in de textiel terecht. Hij was erg handig en geen klus was hem te veel. Hierdoor heeft hij een zeer arbeidzaam leven geleid.

In 1946 is hij getrouwd met Leida Steggink. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren.

In 1966 is, veel te vroeg, zijn vrouw en onze moeder overleden.

Samen met zijn kinderen is hij door deze moeilijke tijd heen gekomen.

Op 62 ½ jarige leeftijd kon hij genieten van zijn pensioen, waarbij de tuin, klootschieten en kaarten zijn grootste hobby's waren.

Hij beleefde veel plezier aan zijn kinderen en kleinkinderen.

Ondanks zijn snelle achteruitgang kwam zijn sterven onverwacht.

Toch zijn we dankbaar dat verder lijden hem bespaard is gebleven.

We geloven en vertrouwen dat God hem tot Zich heeft genomen en dat hij nu, samen met zijn vrouw, de rust gevonden heeft die hij al zo lang zocht.

*De kaars leek bijna eindeloos,
maar is nu stil gedoofd.
Een leven lang zorgzaam geweest,
gegeven en geloofd.*

Voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden van onze lieve vader en opa, zijn wij u zeer dankbaar.

Kinderen en kleinkinderen.