



Ter nagedachtenis aan

**Sientje Boers - Reerink**

weduwe van  
Jan Boers

Zij is geboren te Lonneker op 20 april 1920, en overleed te Enschede op 29 september 1994. Zij was voorzien van de H. Sacramenten der Zieken. Haar Uitvaartmis vond plaats op 3 oktober in de St. Janskerk, waarna de crematie volgde te Usselo.

Zij leve met Gods uitverkorenen.

Wat zeggen woorden als een dierbaar leven in stervensnood versluisert in de tijd. Wie kan nog troosten als een goede moeder, stil wegglijdt in de schoot der Eeuwigheid.

Alleen de kracht van geloof, hoop en liefde en een gelouterd hart, vol dankbaarheid, voor alles wat zij deed en heeft betekend opent de weg die tot berusting leidt.

Zie op naar Hem en vouw de lege handen, opdat weer licht schijnt na een donkere nacht, en fluister in de stilte van de morgen: "Heb dank voor alles, moeder rust nu zacht".

---

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven bij dit voor ons zo smartelijk verlies, zeggen wij U hartelijk dank.

Kinderen en kleinkinderen