



Ter herinnering aan

Geertruid Lamberta Regina  
Eilers-Reestman

weduwe van BERNARD EILERS

Geboren: 4 december 1895 te Enschede.

Overleden: 9 juni 1984 te Delden.

Fijn, dat U allen bij het laatste afscheid van moeder aanwezig hebt willen zijn. Door uw aller aanwezigheid en medeleven voel ik mij getroost.

Hoewel ik en anderen zagen aankomen dat moeder in de laatste levensfase was en het niet lang meer zou maken, ging er toch een schok door mij heen bij dat zolang verwachte bericht van haar overlijden. De vaste gang naar Delden, naar moeder, is nu doorbroken. Een gang die zeker de laatste tijd niet altijd even gemakkelijk was. Ik wist dat moeder op mij lag te wachten, maar veel woorden werden er tijdens het bezoek niet gewisseld.

Je zag, hoe ze met bepaalde zaken bezig was, maar nooit liet ze iets los. Ze zweeg als een graf, als ik haar er naar vroeg. Dat moeder meeleeftde en geïnteresseerd was in datgene wat ik haar vertelde, bleek uit het korte en eenvoudige: „Goed, fijn”.

Dat alles zal ik nu missen.

De vele en fijne herinneringen echter zullen blijven, ondanks haar afwezigheid.

Dank ook aan de zusters en broeders van het verpleegtehuis St. Elisabeth te Delden, die haar 6 jaar lang liefdevol verzorgd hebben.

Hanny Eilers

Hengelo, 14 juni  
Dahliastraat 2