

† Wil in uw gebed gedenken

Hendrika Bernardina Reestman

Geboren te Weerselo op 22 juni 1905.
Sinds 5 februari 1971 weduwe van

Gradus Johannes Bruggink

eerder gehuwd geweest met

Johannes Hendrikus Schothuis

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken in de vrede van Christus overleden te Enschede op 14 augustus 1993. Na een plechtige Eucharistieviering in de kapel van het Dr. Ariënsthuis hebben wij op 19 augustus haar lichaam ter ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Enschede.

Moeder heeft een zwaar leven gehad. De plotselinge dood van haar man na enkele gelukkige jaren heeft diep in haar leven ingegrepen.

Later hertrouwd werden haar nog 5 kinderen geboren.

Ook zijzelf moet er innerlijk onder geleden hebben, dat zij niet wist, hoe met haar innerlijke gevoelens om te gaan.

In haar hart hunkerend naar liefde, was het voor haar bijna onmogelijk om uitingen van liefde te ontvangen en te geven, waardoor zij moeilijk

kontakten legde.

Het feit, dat haar eigen vader al overleden was voordat zij werd geboren en de strenge opvoeding die zij kreeg hebben daarbij een diepgaande rol gespeeld.

Maar altijd was het haar rotsvast geloof, waaraan zij zich vastklampte bij alle teleurstellingen in haar leven.

Het verlies van haar zoon Ben en van haar dochter Joke heeft haar sterk aangegrepen.

Heel plichtsgetrouw en bovenal trouw aan God zocht zij voortdurend troost bij Maria, de Moeder van Jesus.

Steeds meer ging zij verlangen naar een ander, beter leven.

Op haar zijn de woorden van toepassing van de psalmist:

„De Heer heeft mij aandacht geschonken telkens als ik tot Hem riep

De Heer is goed en rechtvaardig, barmhartig is onze God.

Mijn ziel, wees niet meer onrustig,

De Heer draagt zorg voor U.

Hij ontrukte mijn ziel aan de dood,

ik mag nu leven onder Gods oog in het land van de levenden”.

(ps. 116)

Moge zij zo rust vinden in Gods eeuwige liefde!

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en ter gedachtenis aan haar.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.