



Ter gedachtenis aan

**Lambertus Wilhelm Reestman,**

weduwnaar van

**Adriana Catharina Walsteijn,**

Hij werd geboren te Enschede 23 oktober 1866. Overleden, na voorzien te zijn van de genademiddelen der H. Kerk, te Enschede 19 december 1958. Zijn lichaam werd de 22e december d.o.v. begraven op het r.-k. kerkhof aldaar.

---

Een grote zin voor eerlijkheid en oprechtheid, gepaard aan een gevoelig hart voor armen en zwakken, ongedwongen eenvoud in zijn omgang, dat waren de eigenschappen van deze rechtschapen man.

In diezelfde natuurlijke eenvoud beleefde hij zijn godsdienstige overtuiging. Zo heeft hem het best gekend zijn gezin. Zo hebben hem ook vele anderen gekend die in vriendschap en in zaken zijn persoon leerden waarderen. God heeft hem begunstigd met een zeer hoge leeftijd en zijn huis was steeds het middelpunt waar heel zijn familie gaarne telkens weer terugkwam.

Dierbare kinderen, ik dank U voor de liefdevolle zorg, waarmee U mij bleef omringen, vooral de dochters die bij mij bleven; wilt mij niet in Uw gebeden vergeten.

ONZE VADER

WEES GEGROET