

Ter herinnering aan

Johanna Hendrika
Holland - Reijenga
"Annie"

Geboren 27 oktober 1934 te Amsterdam

Overleden 30 juni 2007 te Enschede

Echtgenote van

René Karl Michael Holland

Annie was een levenslustige, moedige en sterke vrouw. Als ze met anderen samen was, gaf zij de toon aan, druk pratend met handen en voeten, altijd wat te vertellen. Ze was heel direkt en open, ook over haar ziekte gedurende het afgelopen jaar.

Annie groeit op in Amsterdam, in de Jordaan, als oudste van een gezin met drie kinderen. Haar schooljeugd valt in de oorlogstijd. Na de oorlog gaat ze al jong werken, o.a. bij een broodjeszaak.

Door een baan als koffiejuffrouw op een bouw leert ze René kennen, waar ze in 1963 mee trouwt. Vlak daarna wordt dochter Karin geboren. Via Hengelo en Epe, waar zoon Frank het gezin komt versterken, verhuist de familie in 1969 naar Enschede.

In die jaren staan de kinderen centraal, als Karin en Frank uit school komen, kunnen ze hun hart luchten bij een kopje thee. Zodra de kinderen wat groter zijn gaat Annie part-time werken, o.a. bij V&D. 's Zomers wordt er gecampeerd, in de weekends op de vaste camping in Haaksbergen en Delden, en in de zomervakantie een paar weken met de caravan in Frankrijk. Het is een tijd met veel vrienden, gezelligheid en feesten.

Als de kinderen uit huis gaan, vult Annie de stilte thuis op met nieuwe hobbies, vooral kegelen en bridge. Met René beleeft ze nog een paar mooie vakanties, o.a. in Portugal, Griekenland en Hongarije. Na de laatste vakantie in Italië voelt Annie zich ziek. Vrijwel tegelijk met de geboorte van haar eerste kleinkind Lena krijgt ze te horen dat ze longkanker heeft, ongeneselijk. Het laatste jaar vecht ze enerzijds tegen haar ziekte, maar verzoent zich ook met haar lot. Zoveel mogelijk geniet ze nog van kleindochter Lena.

Voor uw belangstelling, steun en medeleven tijdens haar ziekte willen we u graag bedanken.

Familie Holland