

Een kleine herinnering aan
Frans Reijerink

Hij werd op 20 januari 1935 in het Eibergse Veld onder de gemeente Eibergen geboren en kreeg van zijn ouders de namen Franciscus Hendrikus. Hij overleed in de vroege morgen van vrijdag 8 januari 1999 in het Streektziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk. De eucharistie bij zijn uitvaart vierden wij op woensdag 13 januari in de parochiekerk van de H. Calixtus te Groenlo. In de verwachting van de verrijzenis ten leven hebben wij hem daarna te ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Groenlo.

Zijn overlijden kwam tamelijk onverwacht, nadat wij hem enige tijd daarvoor gevonden hadden in zijn huis, plotseling getroffen door een herseninfarct. Zijn boerderij was zijn alles, vooral ook nadat hij op 48-jarige leeftijd zijn werk in de textiel had moeten beëindigen vanwege de slechter wordende economische situatie in deze bedrijfstak. Hoewel meer hobby-boer, kon hij zich hierin toch helemaal uitleven. Hij hield van de dieren en het land. Hier lag zijn hart en daar had hij alles voor over. Hij leefde vooral ook in zijn eigen wereldje. Hij was goedaardig en gastvrij. Als gelovige deed hij trouw zijn plichten en was hij meelevend in de Calixtusparochie. Maar hij kon ook eigenzinnig zijn, was niet bij machte om zich te uiten en om zich

in te leven in de gevoelens van anderen. Dat was in de relationele sfeer met hem niet altijd even gemakkelijk en dat maakte een dieper contact met hem van mens tot mens best moeilijk zonder dat dit helemaal tot hem doordrong. Of een ernstig ongeluk dat hem op 17-jarige leeftijd was overkomen hier mede debet aan was, weten wij niet. Het betekende wel dat hij uiteindelijk in een tamelijk teruggetrokken leven terecht kwam. Wij nemen afscheid van hem in het vertrouwen dat hij, over de begrenzingen van dit leven heen, mag delen en leven in de ruimte van Gods leven. Wij bidden voor hem om een behouden thuiskomst in Gods huis met ruimte voor velen. Mogen eeuwig geluk en vrede, die hij in dit leven wel eens moest missen, nu voor altijd zijn deel zijn.

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens zijn leven en na zijn overlijden, zeggen wij u hartelijk dank.

Margret Heumer
en de kinderen.

*Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw eigen
gezicht.*

*Flink was jij je hele leven,
moedig ben je tot het einde gebleven.*