



Wilt in uw vrome gebeden gedenken

GERARDUS REINERUS JOSEPH REIJERS

die geboren werd op 22 maart 1900 op de Pleij (gem. Huissert), daar heel zijn leven doorbracht, sinds 7 mei 1935 in gelukkige echt verenigd met

MARIA CATHARINA JOHANNA HEIJMEN

en die in het Elisabeth's-Gasthuis te Arnhem op 4 juni 1963 plotseling door God tot een beter leven werd overgeleiden, nog voorzien van de Sacramenten der zieken. Zijn lichaam werd begraven op het R.K. Kerkhof te Westervoort, alwaar het de opstanding ten leven verbeidt.

Goede Vader in de Hemel, wij zijn U dankbaar dat we zo'n goede man en vader hebben gehad, die ons door zijn doen en laten jarenlang een steun en voorbeeld is geweest. Nog jaren lang hadden we hem willen behouden, maar reeds nu is hij door U de hemel waardig bevonden.

Wij hebben veel aan hem verloren, een fijne echtgenoot, een goede vader, een achtenswaardig mens, die gerespecteerd werd door iedereen om zijn werklust, eenvoud en oprechtheid. Hij was verknocht aan de Pleij, waar hij geboren en getogen was, en heel zijn leven zwoegend heeft doorgebracht; maar tevens was hij een man, die even trouw als zijn vader en grootvader hing aan Westervoort, waar men hem gaarne zag.

Heer, geef hem de eeuwige rust;
het eeuwige Licht verlichte hem;
dat hij ruste in vrede - Amen.