





Gedenk in uw gebeden

## Maria Aleida Arnoldina Reijers

geboren te Pannerden 5 mei 1892, na gesterkt te zijn door de genademiddelen der Heilige Kerk overleden te Nijmegen 8 april 1965 en begraven in het familiegraf op het r.-k. kerkhof aan de Daalseweg  
13 april d.o.v.

Na een jarenlange ziekelijkheid is zij geduldig en vol geloof teruggekeerd naar haar Schepper.

Bij al haar ongemakken wist zij een grote levendigheid van geest te bewaren en een liefdevolle belangstelling voor hen, die haar nabij waren.

Ogenschijnlijk ging het leven aan haar voorbij, maar attent als zij was, wist zij deel te nemen en mee te leven met allen, die door het leven beproefd werden. De hemelse Vader, Die in het verborgene ziet, zal het haar vergelden.

Dierbare familieleden en vooral gij, beste Dora, die jarenlang zo'n steun voor mij geweest zijt, gij waart mijn naaste en wij waren gelukkig met elkaar. Uiteindelijk is het God, Die de steun is van een mensenleven. Uw gebed voor mijn zielerust moge zijn een liefdevolle nagedachtenis.

Mijn Jezus, barmhartigheid.