





In dankbare herinnering aan

Richard Reijken

echtgenoot van Ine Reijken - Kerkhof

Hij werd geboren op 2 februari 1931 te Hengelo.
Na het ontvangen van het H. Sacrament der Zieken
is hij op 27 mei 1997 te Hengelo overleden.

Hij groeide op als jongste zoon in een gezin van vijf kinderen. Na zijn ULO werkte hij als modelmaker en in de avonduren behaalde hij de benodigde diploma's om, samen met Ine, de zaak van zijn moeder over te nemen. Het assortiment manufacturen werd later uitgebreid met woninginrichting.

In 1974 trad hij in dienst bij de Raad van Arbeid als buitendienstmedewerker. Na het behalen van het diploma Sociale Verzekeringen kwam hij in de binnendienst. Bij de Raad van Arbeid, later de Sociale Verzekerings Bank, heeft hij 19 jaar gewerkt.

Vakanties werden in deze periode kamperend doorgebracht. Dit kamperen werd na zijn vervroegd uitreden zijn grootste hobby. Zowel thuis als op vakanties kon hij intens genieten van de rust en pracht van de natuur. Lange reizen met de Twentse Caravan Club waren zijn lust en zijn leven. Tijdens deze reizen viel het hem zwaar zijn kleinkind te moeten missen, waar hij met volle teugen van genoot.

Ook hielp hij zijn kinderen graag met klussen en karweitjes zoals tuinieren. Hij was trots op zijn kinderen en dankbaar dat ze hun eigen "stekkie" hebben gevonden.

Hij hield van gezelligheid met een pilsje erbij. Maar de laatste jaren veranderde het een en ander. Veel mensen om zich heen en teveel drukte kon hij niet meer aan. Langzamerhand voelde hij zich verzwakken. Toch hoorde je hem er niet vaak over. In december 1996 is bekend geworden dat hij ongeneeslijk ziek was en niet veel tijd van leven meer had. De tijd die hem nog restte heeft hij goed besteed. Wat hij nog kon deed hij met veel plezier. Ook genoot hij optimaal van het samenzijn met Ine, kinderen en kleinkinderen. Hij was intens gelukkig en trots dat hij de geboorte van zijn tweede kleinkind nog heeft mogen meemaken. Zowel de geboorten van zijn eigen kinderen als kleinkinderen waren de hoogtepunten in zijn leven.

Tot het laatste moment is hij omringd geweest door Ine en kinderen die hem steeds zoveel en zo goed mogelijk hebben verzorgd in huiselijke kring.

Na een voor hem moeilijke periode van ziek zijn is hij uiteindelijk dinsdag 27 mei 1997 vredig ingeslapen.

We houden hem in herinnering als een consequente, oprechte en zorgzame lieve man, vader en opa

Voor uw blijk van medeleven tijdens zijn ziekte en na het overlijden zeggen wij u onze oprechte dank.

Ine Reijken - Kerkhof
Marja en Jan
Edwin en Karin, Tess
Niek en Karin, Arjan