

Alphons Reijmer





In dankbare herinnering aan
Alphons Reijmer

Hij werd geboren op 26 augustus 1937 te De Lutte. Voorzien van het Sacrament der Zieken overleed hij op 25 oktober 2000. Op 30 oktober d.a.v. werd zijn lichaam ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof van De Lutte.

Alphons was een tevreden man die kon genieten van hetgeen het leven hem te bieden had. Hij stond dicht bij de natuur.

Zijn grote liefde ging uit naar het kweken van bloemen en planten en het observeren en verzorgen van vogels. De laatste drie jaar van zijn leven heeft Alphons met een geweldige wilskracht en met groot optimisme gevochten tegen een ziekte die niet te overwinnen was. Hij klaagde nooit over zijn ziekte en heeft zijn gevoel voor humor tot het laatste toe behouden.

Zijn familie, buren en vrienden lagen hem na aan 't hart. Hij genoot van hun bezoek tijdens zijn ziekte.

Wij verliezen in hem een fijne broer en vriend.

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens zijn ziekte en na het overlijden van Alphons danken wij U hartelijk.

Familie Reijmer
Jan Meijerink

De Lutte, oktober 2000