



Ter gedachtenis aan  
GEERTRUIDA REIJMER

Zij werd geboren op 29 november 1888;

zij was gehuwd met

Gerardus Lambertus Beernink,

zij stierf op 21 februari 1978.

Met gevoelens van eerbied nemen wij afscheid van haar aan wie wij zoveel te danken hebben.

Aan enkelen van ons gaf zij het leven, zij leerde ons de weg in het leven, zij begeleidde ons naar volwassenheid, zij liet ons de vrijheid zelf ons eigen weg te zoeken.

Met wijsheid, vergaart in de vele levensjaren die haar werden geschonken, wilde ze kinderen en kleinkinderen helpen. Allen waren haar zo dierbaar.

Met de jaren kwamen ook voor haar de kwalen, moedig heeft ze ze gedragen en dankbaar was ze voor iedere aandacht die aan haar werd gegeven.

Moeder en Oma, dank voor je leven onder ons: we vergeten je niet, we hopen dat je nu bij de Heer mag aanzitten aan het bruiloftsmaal dat Hij beloofd heeft aan allen die in Hem geloven, Jouw geloof in Hem was rotsvast, mogen wij dit voorbeeld niet vergeten.

Heer Geef haar uw vrede.

---

Voor uw medeleven ondervonden na het overlijden van onze lieve moeder en oma, zeggen wij u hartelijk dank.

*De familie*