

*„De gerustheid in het uur van sterven
is het begin van de beloning
der rechtvaardigen van harte”.*

†

'n Fijne en dankbare herinnering aan
Geertruida Maria Reijmer

sinds 11 september 1969 weduwe van
GERHARDUS JOHANNES ZWIJNENBERG

Zij werd geboren op 8 april 1899 in De Lutte.
Na tijdig voorzien te zijn van het H. Sacra-
ment der Zieken is zij vredig en nog vrij on-
verwachts van ons heengegaan op 1 juli 1990.
Haar lichaam werd bij vader te ruste gelegd
op 5 juli d.o.v. op het kerkhof te De Lutte
nabij de St. Plechelmuskerk.

In haar leven was moeder een eenvoudige
en diepgelovige vrouw. Rechtvaardigheid
droeg zij hoog in het vaandel. Veel zorg en
verdriet heeft ze verwerkt, maar ook momen-
ten van intense vreugde. Zij putte haar
krechten in de bezoeken van haar parochie-
kerk en verschillende Maria bedevaarten o.a.
Lourdes, Banneux en vele keren naar Keve-
laer tot op hoge leeftijd. Vele kaarsjes heeft
ze opgestoken.

Haar gezin kwam op de eerste plaats, waar
wij steeds geborgenheid en warmte vonden.
Vele malen genoten wij van haar humor en
mooie oude verhalen en gezegden.

Als het met de kinderen en kleinkinderen
goed ging, dan gaf dat veel troost en blijd-
schap. Wij voelen ons enigszins getroost
met de gedachte, dat wij haar thuis bij
Hennie met hulp van eigen kinderen en
verzorging van buitenaf haar tot op 't laatst
in ons midden mochten hebben. Dit was
haar grootste wens waarvoor zij ons steeds
dankbaar was.

Grote bewondering had zij voor Gods Schep-
ping. Dit beleefde zij op haar manier door
tot op hoge leeftijd nog op 't land te wer-
ken en te genieten van alles om haar heen.
Eenzelfde vreugde vond ze in de contacten
met de noabers en vele bekenden. Wij zijn
dankbaar, dat we haar toch zo lang in ons
midden hadden. Haar liefde voor ons, haar
kinderen, haar belangstelling voor de klein-
kinderen, zullen we blijvend in gedachten
houden.

Wij geloven, met moeder mee, dat ze bij
God gelukkig is.

Lieve moeder en oma, bedankt voor alles
en geniet bij God van een welverdiende rust,
Rust in vrede.

Wij betuigen U onze hartelijke dank voor uw mee-
leven en belangstelling bij het overlijden van onze
lieve moeder en oma.

Kinderen en kleinkinderen

7587 LE De Lutte, juli 1990
Molthofweg 7