



Bid voor de Ziel van Zaliger

# GERARDUS REIJMER,

geboren te de Lutte 7 Augustus 1887: na een kortstondige ziekte, tijdig voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden, overleden te Berghuizen 30 September 1918 en begraven 3 October d.a.v. op het R. K. Kerkhof te de Lutte.

Moest de dood zoo spoedig zulk een scheiding te weeg brengen?

Maar ook deze verandering komt uit de hand des Heeren.

Niet de plotselinge dood is te vreezen, maar wel die, welke tegelijk plotseling en onvoorbereid is.

Rekent niet te veel op uwe jaren en denkt immer: God vreezen, doet onze bestemming bereiken.

Aan U, Maria, heb ik mij toegewijd, als mijne Koningin, want de godsvrucht tot Maria is een onderpand ter zaligheid.

Dierbare broer en zusters, en gij, met wien ik op denzelfden dag, dat ik ter laatste rustplaats werd gebracht, een gelukkig huwelijk dacht aan te gaan, geeft uw hart niet aan droefheid over. Het eenige, wat ik u verzoek, is mij indachtig te willen zijn in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 dagen afl.)

Mijn Jesus, barmhartigheid.

(100 dagen afl.)

ONZE VADER. — WEES GEGROET.

*Hij ruste in vrede.*