



Gedenk in uw gebeden de ziel van

Hendrika Reijmer

Zij werd geboren te De Lutte 20 aug.
1874 en overleed aldaar, meermalen ge-
sterkt door de laatste H. H. Sacramenten
30 nov. 1957 en kreeg haar laatste rust-
plaats 4 dec. op het r.-k. kerkhof te
De Lutte.

„De rechtvaardige wordt aan onheil ont-
rukt en gaat heen in vrede”.

De overledene is in alle eenvoud en stilte
haar levensweg gegaan; voor allen die
haar dierbaar waren, gaf zij zich geheel,
in veel en hard arbeiden was zij dienstbaar
aan allen.

Toen op hoge leeftijd het lijden haar
dwong zich over te geven aan de liefde
harer dierbaren, bekroonde zij haar leven
door geduld en onderwerping.

Daarom is haar aandenken in zegening en
mogen wij vertrouwen dat zij in Gods
Liefde is opgenomen.

Allen die mij dierbaar zijn, gedenkt mij in
gebed en offer, totdat wij elkaar weerzien
in de hemel.

Heer geef haar de eeuwige rust.

En het eeuwige licht verlichte haar,
Dat zij moge rusten in vrede. Amen.

Mijn Jezus, barmhartigheid!