





In dankbare herinnering aan
Hendrikus Johannes Reijmer
(Hennie)

Voor uw belangstelling en medeleven danken
wij U zeer.

Familie Reijmer
Neven en nichten
Jan Meijerink

Op 14 juli 1930 werd Hennie als oudste zoon van het gezin van 9 kinderen geboren.

Hennie was een harde werker die aanvankelijk meehielp op de boerderij en later enige tijd werkzaam was in de bouw.

In 1968 begon hij aan wat hij altijd zijn levenswerk noemde: Hotel Restaurant De Lutt.

Z'n werk was z'n hobby, z'n hobby was z'n werk. Koken kon hij als de beste. In zijn leven had hij ook de zorg voor zijn ouders, wat hij heel vanzelfsprekend vond.

Hennie was een diep gelovig mens, vele boeken over het geloof en de Paus lagen op zijn tafel. Dagelijks las hij daarin, het boeide hem. Hennie was bijzonder gastvrij en had een sterke band met de familie. Zijn familie kwam er gaarne op bezoek, om te luisteren naar de verhalen uit het verleden. Want hij kende de historie van de bewoners van De Lutte als geen ander. De laatste maanden waren erg zwaar voor hem, doch hij heeft nooit laten merken dat zijn lichamelijke toestand achteruitging.

Hij bleef optimistisch tot de laatste dag.

Op 27 oktober 1998 is Hennie plotseling overleden en op 30 oktober, na een Eucharistieviering, hebben wij hem begraven op het R.K. Kerkhof in De Lutte.