



In de vrede van Christus moge rusten

Maria Reijmer

Geboren te De Lutte 22 jan. 1885,
overleed zij, voorzien van de H. H.
Sacramenten in het r.-k. ziekenhuis
te Oldenzaal 20 maart 1960 en werd
23 maart begraven op het r.-k. kerk-
hof te De Lutte.

Mijn krachten zijn uitgeput, mijn
dagen ten einde, verlos mij, o Heer,
en geef mij een plaats bij U. Ik heb
de goede strijd gestreden, het geloof
behouden, nu is mij de kroon der
gerechtigheid bereid. 2 Tim

Zij was eenvoudig en rechtschapen,
vreesde God en week af van het
kwaad. Job. 1

Familie en kennissen, ik bid u dan
bij onze Heer Jezus Christus en bij
de liefde van de H. Geest, dat gij
mij bijstaat in uw gebeden voor mij
tot God.

Genadige Heer Jezus, geef haar de
eeuwige rust. (300 d.)

O Maria, onze hoop, heb medelijden met
ons. (300 d.)

H. Joseph, patroon de stervenden, bid voor
haar

Zij ruste in vrede.