



In liefdevolle herinnering

Marietje Olde Monnikhof - Reijmer

echtgenote van

Gerhard Olde Monnikhof

Zij werd geboren op 19 januari 1939 in De Lutte.
Dinsdag 29 april 1997 ging zij plotseling van ons heen.

Op 3 mei 1997 hebben wij haar begeleid naar haar laatste rustplaats op het R.K. Kerkhof in De Lutte.

Lieve ma en oma,

Plotseling werd je uit ons midden gehaald. Wij zullen je gezelligheid en opgewektheid missen. Je zult altijd door ons herinnerd worden als een liefdevolle en rustige vrouw, moeder en oma, die altijd voor ons klaar stond.

Helaas zul je niet meer met ons over paden kunnen fietsen en wandelen, noch met ons gezellige avonden doorbrengen.

Nooit meer een paar dagen er tussen uit, nooit

meer met je kleinkinderen spelen. Maar wij zullen je altijd met ons meedragen waar we ook heengaan.

Haar overtuiging was;

Waar geloof, waar liefde
Waar liefde, waar vrede
Waar vrede, waar God
Waar God, geen nood

In het geloof dat zij daar op vertrouwde, voelen wij ons getroost.

Ma, bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan en betekend.

Voor de vele blijken van belangstelling na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze fantastische moeder en oma, willen wij u bedanken.

Gerhard Olde Monnikhof
Gerald - Theresia
Marlou - Norbert
Danieke, Reanke
René - Yvonne

IJsvogelstraat 40
7587 BS De Lutte.