

Gedenk in uw godvruchtige gebeden de zielen van zaliger,

* H. Maria, Moeder
* der moeders,
* breng deze moeder met haar kind
* bij Uw Zoon!

**MARIA HELENA
TEN HEGGELER,**

Echtgenootte van
J. F. REIJMERINK,
geboren 15 Juli 1903
te Schoonebeek

en haar dochttertje

**FEMIA MARIA
ALBERTA
REIJMERINK,**

geboren 4 Oct. 1939
te Enschede,

door 'n noodlottig ongeval overleden op 10 Oct. 1943 te Enschede en begraven den 14den d.o.v. op het R.K. Kerkhof aldaar.

Uit haar huisgezin werd zij door 't wreede oorlogsgeweld weggerukt, terwijl God haar toestond een harer kleinen mede te nemen. Wat heeft ons zwaarder getroffen, de dood van haar, die een ware moeder was voor haar kinderen en een zorgzame echtgenootte voor haar man, of de dood van het kleine meisje, dat een zooveel belovend leven tegemoet kon treden? De moeder is thans verlost van haar aardse zorgen en zal nu bij God een ware hulp blijken te zijn voor hen, die achterbleven, en het kind zal op haar beurt haar stamelende gebedjes opdragen voor haar vader en broertjes en zusjes.

Daarom, mijne dierbare man en kinderen, wilt niet treuren, benijdt ons veel liever om de gelukzaligheid, die Femi en ik genieten.

Blijft onze nagedachtenis trouw door Uw gebeden, goede werken en H. Communie op te dragen voor uw vrouw en moeder.