



Bid voor de Ziel van Zaliger

Albertus Josephus Maria Reijnen,

geboren te Wanroij, 25 Maart 1934 en aldaar
bij een noodlottig ongeval overleden, 9 Juli 1953,
nog gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk.

O dood gij leekt nog ver en toch waart gij
zo nabij: plotseling greept gij hier naar een jong
en sterk leven, dat ons zo dierbaar was om
zijn godsdienstigheid, ijver en behulpzaamheid
en dat zulk een hoop gaf voor een gelukkige
toekomst. Laten wij deze beschikking van God
aanvaarden, omdat alles, wat uit Zijn hand
komt, goed is, ook als het ons pijn doet en
tranen kost. Met Jezus in de Hof van Olijven
buigen wij het hoofd en stamelen: niet mijn wil,
maar Uw Wil geschiede!

Lieve Vader, mijn toekomst was alles voor U
en geen zorgen werden gespaard. Graag had ik
later voor U mijn krachten gegeven, maar dit
heeft niet mogen zijn. Zo plotseling van U weg-
gerukt, dank ik U voor Uw Vaderlijke goed-
heid. In de hemel bid ik met Moeder voor U.

Dierbare Broers en Zusters, Gij zult treuren,
want wij waren zo innig met elkaar verbonden.
Scheiden doet zeer, maar wij hebben de troost,
dat wij bij elkander blijven in God.

Aan alle vrienden en studiegenoten een laatste
groet.

Wilt bidden voor de rust mijner Ziel.

Hij ruste in vrede.
