



Bid voor

RUDOLF REIJNSDORFF

echtgenoot van
SOEPARMI

geboren 27 juni 1896 te Djakarta, voorzien van de
H.H. Sacramenten der stervenden overleden 11 juni
1962 te Losser en aldaar 14 juni begraven op het
R.K. Kerkhof.

Leed is hem in zijn leven niet gespaard gebleven.
Gevlucht uit zijn geboorteland moest hij in de vreemde
met steun van anderen zijn gezin verzorgen. Toen
werd hij aangetast door die vreselijke ziekte, die hem zeer
veel pijnen bezorgde en een smartelijke dood. Maar al
dit leed wist hij te dragen door de kracht van zijn
christelijk geloof. Hij wist, dat zijn levenslot geborgen
lag in de handen van de Hemelse Vader.

Lieve vrouw en kinderen, weest sterk nu ik niet
meer bij jullie ben. Denk dikwijls aan de raadgevingen
die ik jullie gaf. Weest goede christenen en geloof,
dat wij elkaar eenmaal zullen terugzien in het eeuwige
geluk bij onze Hemelse Vader.

HEER, GEEF ZIJN ZIEL DE EEUWIGE RUST.

ONZE VADER

WEES GEGROET