

Gedenkt in uw gebeden

**GERHARDUS JOHANNES HARMANUS**

**REIJRINK**

echtgenoot van

**Mathilda Geertruida Johanna Huitink**

weduwnaar van

**Anna Hendrika Andringa**

Hij werd geboren te Wisch, 6 nov. 1924  
Hij werd plotseling uit ons midden  
weggenomen op 7 mei 1973, waarna we  
zijn lichaam op 10 mei op het r.k. kerk-  
hof te Groenlo hebben ter ruste ge-  
legd.

Niemand kon het geloven, ofschoon hij  
zelf reeds meerdere malen over zijn  
heengaan had gesproken. Niet voor  
hem kwam de dood onverwacht, maar  
wel voor ons, die achter blijven.

Hij was een echte Vader voor zijn ge-  
zin, waarvoor niets hem te veel was.  
Zijn werk heeft hij steeds plichtsge-  
trouw vervuld totdat hij niet meer kon.  
Daarom durven wij ook voor hem vast  
te geloven, dat zijn leven niet is weg-

genomen door God, maar veranderd in  
een eeuwig leven van vreugde en ge-  
luk bij God onze Vader. Hij zal een  
voorspreker zijn voor ons allen om  
kracht en troost in ons verdriet en om  
zelf ook zo te leven in liefde en zorg  
voor elkaar, dat we allen eens met hem  
verenigd mogen leven in Gods Vader-  
huis.

Mijn Jezus barmhartigheid

Voor de vele bliken van medeleven,  
ondervonden na het plotseling over-  
lijden van mijn lieve man, onze dierbare  
vader en zoon, zeggen wij u onze wel-  
gemeende dank.

Uit aller naam  
M. G. J. Reijrink - Huitink