

Plotseling nam God van ons weg
ons lief dochtertje en zusje

CHRISTEL MARIA BERENDINA

27 april 1967 is zij ons geschonken en op
16 april 1970 werd zij weer ontnomen aan de

FAMILIE H. REIMER-KOEHORST

De Heer behoort de aarde en al wat zij
bevat, de wereld en die haar bewonen.

(Ps. 23)

Hoe hard werden wij hieraan wederom
herinnerd. Diep bedroefd zijn wij. Zij was
zo lief en wij hielden zo veel van haar.

Nu zullen wij haar hier nooit meer zien.

In alle onschuld is zij teruggewandeld
naar onze hemelse vader.

En daar zingt zij nu met alle engelen
en heiligen: Looft de Heer alle werken des
Heren, prijst Hem in eeuwigheid.

Moge de Heer, die onze Vader is, ons
in de droefheid sterken, en ons tot een
troost zijn.