

*Bid voor de Ziel van Zaliger*  
**GEERTRUIDA REIMER,**

echtgenoot van

**GERARDUS OLDE EGBERINK,**

in den ouderdom van ruim 58 jaren, gesterkt  
door de H.H. Sacramenten, overleden te  
de Lutte den 1 Dec. 1912 en begraven  
den 4en daaropvolgende.

---

Ik ben ziek geworden en er was niemand,  
die mij kon helpen. Benauwdheden heb ik  
gevonden, slapelooze nachten doorgebracht,  
doch ik heb den naam des Heeren aange-  
roepen.

Zalig is hij, die de beproeving doorstaat,  
want als hij beproefd zal zijn, zal hij de  
kroon des levens ontvangen, welke God be-  
loofd heeft dengene, die Hem beminnen.

Jac. I, 12.

Kinderen, dient den Heer met oprechtheid  
en zoekt te doen, wat Hem aangenaam is  
en eert uw vader al de dagen zijns levens.

Tob. XIV. 4.

Vaartwel, dierbare echtgenoot en kinde-  
ren, vaartwel bloedverwanten en vrienden.  
Ik zal u beminnen in den Hemel, gelijk ik  
u op aarde heb liefgehad. Bidt voor mij.

Zal. J. Bergmans.

Zoete Harten van Jesus en Maria, weest  
mijne toevlucht.

(300 dagen aflaat).

*Rust in vrede.*