



Als leven lijden wordt, is rusten goed.

Dankbaar gedenken wij

Herman Reimer

echtgenoot van

Marietje Reimer - Koehorst

Pa is geboren op 21 april 1931 en getogen in De Lutte en kwam uit een gezin van vijf kinderen. Op 7 februari 2012 overleed hij, na gesterkt te zijn door de Ziekenzegen, op 5 februari 2012. Zijn lichaam werd ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof in De Lutte op 11 februari 2012.

Hij is als kolenboer begonnen en heeft jarenlang de kolen rond gebracht in en rond De Lutte. Na de "kolentijd" is hij het schildersvak in gegaan. De laatste jaren van zijn werkperiode is hij actief geweest bij de gemeentewerken. Als hobby heeft hij 26 jaar bij de Plechelmus harmonie gezeten en daarnaast was hij verwoed verzamelaar van sigarenbandjes en oude munten, tevens verzamelde hij documentatie

en aanverwante spullen uit de 2^e wereldoorlog. De laatste jaren bracht hij veel tijd door in zijn knutsel schuurtje.

Hij heeft in zijn huwelijk met mama zes kinderen mogen krijgen, waarvan er twee door een noodlottig ongeval zijn overleden. Tot aan de dag van vandaag had hij het over zijn twee meisjes. Het heeft veel impact gehad op zijn leven.

Wij, zijn kinderen, hebben hem vele mooie momenten bezorgd. Bijvoorbeeld de trouwerij van zijn zoon en dochter en niet te vergeten zijn vier kleinkinderen, waar hij intens van kon genieten.

Nadat zijn gezondheid achteruit ging kon hij dat geestelijk moeilijk verwerken.

Na een hersenbloeding in september 2011 is hij in het ziekenhuis gekomen en na een lang ziekbed is hij daar ook vredig overleden.

Voor de getoonde belangstelling en medeleven tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn man, onze pa en opa, willen wij u hartelijk danken.

Marietje Reimer - Koehorst
Kinderen en kleinkinderen