



Ter nagedachtenis aan

Annie Oude Reimer

echtgenote van
HEIN HESSELINK

Zij werd geboren op 16 maart 1924 te Haselo (gem. Weerselo). Op 13 juni 1988 stierf zij plotseling. Wij hebben haar lichaam aan de aarde toevertrouwd 16 juni d.a.v. op het r.k. kerkhof te Ootmarsum.



Lieve moeder en oma,
met een gevoel van verdriet moeten we nu plotseling afscheid van je nemen.

We danken je voor alles wat je deed voor ons, je man, kinderen en kleinkinderen.

Je was een sterke vrouw, die altijd klaar stond voor ieder van ons, zichzelf wegcijferend maar altijd gericht naar de ander.

Zorgzaamheid, dat kopje koffie en die attenties voor de kleinkinderen zullen we niet vergeten.

Jouw manier van leven, de plichtsgetroov-
heid in geloof en in het dagelijks leven, de

verbondenheid en liefde voor de natuur,
zullen in ons blijven voortleven.

Maar vooral ook de wijze waarop je om-
ging met veranderingen in deze tijd, je
stond er voor open en je had altijd een
open oor voor ieder van ons.

Lieve oma, als je kleinkinderen willen we
je nog één keer aanspreken op de ons ver-
trouwde manier.

Voor ons was je oma Hesselink, oma Oot-
marsum of grote oma.

Je was een lieve oma en we zullen je
missen.

Wij bidden tot God, dat je nu leven mag
in Zijn liefde en vrede en dat wij verder
mogen leven in jouw geest.

Voor uw bliken van belangstelling en
medeleven, betoond na het overlijden van
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder
en oma, betuigen wij u onze oprechte
dank.

H. HESSELINK

Kinderen en kleinkinderen