



Ter dankbare nagedachtenis aan

GERDA REIMERINK

Geboren te Enschede 9 april 1916

Overleden te Losser 26 november 1966

Begraven op het r.k.kerkhof te Enschede op de
30e november 1966.

Heer, uw liefde gaat bij voorkeur uit naar de zieken en gebrekkigen, naar hen, die zichzelf niet kunnen helpen en aangewezen zijn op de hulp van anderen.

Ook al worden we stil bij het geheim van de dood, wij geloven dat GIJ de VERRIJZENIS en het LEVEN zijt.

Wij hoeven nu niet meer bang te zijn, dat zij later misschien, onverzorgd zou achterblijven. U hebt zorg voor haar gedragen.

Wij zullen niet vergeten, hoe dankbaar ze was voor de liefdevolle verzorging die zij van haar moeder mocht ondervinden, met wie ze samen woonde: en hoe zij voor iedereen klaar stond.

HEER, U hebt haar tot U genomen—

Geef haar nu de eeuwige rust.—