

Dankbare herinnering aan

**GERDA REIMERINK**

echtgenote van Gerrit Nijlant  
moeder van Hans, Anita en Erna,  
oma van Sander.

Zij werd geboren op 20 maart 1930 te  
Enschede. Na een kortstondige ziekte  
is zij op 13 december 1981 in het  
Stadsmaten-ziekenhuis overleden.  
17 December, d.a.v. hebben wij haar  
begraven op de Oosterbegraafplaats  
te Enschede.



Veel te vroeg en in de bloei van haar  
leven is zij uit ons midden weggenom-  
men. Zij had zich nog zoveel van het  
leven voorgesteld. Zij wist dat zij een  
zware operatie moest ondergaan, toch  
was zij vol hoop op een herstel.

Plotseling heeft de Heer haar opge-  
roepen en diep gelovig als zij was,  
heeft zij aan deze oproep gehoor ge-  
geven.

Zij blijft in onze herinnering voortle-  
ven als een lieve vrouw en moeder en  
als een vriendin die altijd voor ieder-  
een klaar stond om te helpen, zonder  
daarbij aan zichzelf te denken.

Lieve man en kinderen, het was fijn  
om met jullie samen te zijn. Dank je  
voor je liefde en zorgen. — Moge mijn  
werk niet tevergeefs zijn geweest.

Ook jullie, mijn dierbare familieleden,  
dank voor dat wat jullie voor mij heb-  
ben gedaan.

Lieve vrouw en moeder, met grote  
dankbaarheid zul je in onze herinne-  
ring aanwezig blijven. — Moge God je  
eeuwige vrede en vreugde schenken.

---

Voor uw medeleven na het overlijden  
van mijn lieve vrouw; onze zorgzame  
moeder en oma, zijn wij U zeer dank-  
baar.

**Fam. G. Nijlant**