



Dankbaar gedenken wij

**JOHANNA ANTONIA REIMERINK**

weduwe van

**BERNARD JOHANN TEN VAANHOLT**

Zij werd geboren te Lonneker op 13 juli 1898. Na het ontvangen van het Sacrament der Zieken is zij op 5 september 1989 te Hengelo (Ov.) overleden. Op 8 september d.a.v. hebben wij met een Eucharistieviering in de St. Lambertuskerk te Hengelo (Ov.) afscheid van haar genomen en haar begraven op de algemene begraafplaats aldaar.

---

Hoogbejaard is ze van ons heengegaan, toch nog onverwacht.

Door de vrij vroege dood van vader heeft ze lange jaren als weduwe alleen geleefd. Maar ze bleef contact houden met haar familie en zelf bewaarde ze haar geestkracht. Blijmoedig zette ze haar leven voort.

Het geloof speelde een grote rol in haar persoonlijk leven. Ze was godsdienstig en onderhield de band met Onze Lieve Heer door regelmatig gebed.

Een grote steun vond ze in haar klein- en achterkleinkinderen, die een extra plaats in haar hart innamen. Zij zullen haar missen.

Moge zij thans in het Licht van Gods heerlijkheid worden opgenomen en vanuit de hemel met ons blijven meeleven.

*Zij ruste in vrede.*

Voor uw medeleven betoond na het overlijden van onze lieve moeder en oma, danken wij u hartelijk.

H. ten Vaanholt  
J.E. ten Vaanholt-Vos  
klein- en  
achterkleinkinderen.