

Bidden wij bij de gedachtenis der overleden gelovigen voor de zielerust van

Marinus Hermanus Reimerink

echtgenoot van Johanna Gesina Wösting

Op 19 juli 1897 werd hij bij zijn geboorte door het H. Doopsel opgenomen in de gemeenschap der Kerk.—In 1928 huwde hij met Anna Wösting in de parochiekerk van Sint Jan. God zegende zijn huwelijk met acht kinderen. Na een welbesteed leven ging hij op 7 april 1964, gasterkt door de genademiddelen der H. Kerk ons vóór met het merkteken van het geloof en rust nu in de slaap van de vrede. — Op 11 april d.a.v. hebben wij zijn lichaam aan de aarde toevertrouwd in het geloof, eens met hem voor altijd bij de Heer te zijn.

In volledige overgave aan Gods H. Wil nam deze goede vader en lieve echtgenoot afscheid van zijn dierbare vrouw en kinderen in de heilige overtuiging, dat zijn leven welbesteed was. Dankbaar aanvaardde hij alles, wat God hem in zijn 67 levensjaren overzond, het goede zowel als het kwade. Naast de vele deugden, die hem sierden als echtgenoot, vader en arbeider, muntte hij uit door een grote dienstbaarheid aan de parochiegemeenschap. Zonder de zijnen iets te kort te doen, stond hij altijd klaar voor de katholieke propaganda in zijn naaste omgeving. Dit alles deed hij met een simpele vanzelfsprekendheid, die meer dan voorbeeldig was.

Dat God deze voorbeeldige parochiaan nu mag rekenen onder het getal van Zijn uitverkorenen is onze oprechte bede.