

Ter dankbare herinnering aan

ALEIDA REINDERS

wednwe van

Bernardus Onde Luttkhuis

Zij werd geboren te Mander op 22 juli 1897. Na voorzien te zijn van het H. Sacrament van de zieken overleed zij op 30 juli 1980 in het St. Elisabeth ziekenhuis te Almelo. We hebben haar lichaam te ruste gelegd op 2 augustus d.a.v. op het r.k. kerkhof te Vasse.

Een lang en zeer arbeidzaam leven heeft zij afgesloten. Zij heeft haar roeping gevonden in de zorg en het meeleven van haar familie. Zij was een voorbeeld van geloof en Godsvertrouwen en accepteerde het leven met zijn goede en kwade dagen. Zij heeft ook de zorgen en moeilijkheden van het leven gekend.

Moeder was een godsdienstig mens en had veel vertronwen in Maria. De rozenkrans was haar steun en toeverlaat.

God, wij bidden U, nu dit aardse leven voorbij is, dat Gij haar deelachtig maakt aan het geluk van Uw Vrede. Moge zij

in onze gedachten blijven voortleven als een goed en diepgelovig mens.

Dat zij moge rusten in vrede.

Voor Uw belangstelling en medeleven, bij het heengaan van onze moeder en oma, betuigen wij U onze oprechte dank.

Familie Onde Luttkhuis

Hezinge, augustus 1980
Braambergweg 3