



Joop Reinders

werd geboren op 28 augustus 1930
te Oldenzaal.

Sinds 25 januari 1960
echtgenoot van Ine Tijhuis.

Hij is overleden op 22 augustus 1999
te Oldenzaal. Wij hebben afscheid van
hem genomen op donderdag 26 augustus
tijdens een gezongen uitvaartviering in de
St. Plechelmusbasiliek en hem d.o.v.
begeleid naar het crematorium te Usselo.

*Ik ben zeer dankbaar voor de steun die
Ine en ik tijdens mijn ziekte van jullie
hebben mogen ontvangen.*

*Tevens ben ik dankbaar, dat jullie mij
vergezellen op mijn laatste tocht naar
het crematorium.*

Dit zal een grote steun voor Ine zijn.

Lieve Ine

Zoals je weet, wilde ik voor mezelf geen
gedachtenisprentje hebben.
Dat neemt niet weg, dat ik speciaal voor
jou - als dankbare herinnering aan ons
bijna 40-jarig huwelijk - dit prentje heb
gemaakt.

Ine, we hebben in deze 40 jaar heel veel
met ziekte te kampen gehad en er ons
steeds weer samen doorheen geslagen.
Alleen deze strijd konden we niet winnen.
Denk echter ook aan de vele zonnige
jaren die we samen hebben mogen
beleven.

Het afscheid nemen van jou viel zwaar,
maar omdat we veel gepraat hebben en
ik je veilig kan achterlaten in ons mooie
appartement, is dit voor mij een grote
troost geweest.

Ine bedankt voor deze mooie 40 jaren.

Lieve Ine, ik wil eindigen met hetgeen ik
ook al op mijn rouwcirculaire heb aange-
geven, dat ik je kan verzekeren, dat wij in
ziel en geest bij elkaar zullen blijven en
dat onze liefde voor elkaar sterker is dan
de dood.

Joop