



Ter herinnering aan

Maria Sanders-Reinders

Zij werd geboren 14 september 1924 te Vasse. Na een noodlottig ongeval overleed zij op 24 juni 1988. Wij hebben haar ter ruste gelegd na de H. Eucharistieviering op de Algemene Begraafplaats, Zuideinde 62 te Landsmeer op 29 juni d.a.v.

Een lieve vrouw, moeder en oma is van ons heengegaan. Ze was een graag geziene persoon en hield van vrede en rechtvaardigheid. Ze was gastvrij en hield van gezelligheid. Ze was liefdevol, opgewekt levenslustig, vol goede moed en probeerde toch steeds weer de zonzijde van het leven te zien,

Ze gaf veel en ze vroeg zo weinig terug. Datgene wat ze terug kreeg werd met zoveel liefde gekoesterd.

Met open armen en in al haar eenvoud trad ze mensen en kinderen tegemoet.

Haar kleinkinderen waren haar trots.

Voor haar man en kinderen, waar ze zoveel van hield, was ze een rots in de branding en zullen haar missen.

Haar huis was ieders huis.
Haar liefde was voor anderen.
Haar warmte was voor anderen.
Haar zorg was voor anderen.

Wij danken u, ook namens haar, die ons zo dierbaar was, voor uw warme belangstelling. Het was voor ons een steun en troost.

H. Th. J. Sanders
Kinderen en kleinkinderen

Weegbreesingel 21
Landsmeer