

*Leven.
Leven niet weten hoe.
Sterven van alles moe.
Wachten in de donkere nacht.
Tot het leven mij echt leven bracht.*

Een dankbare herinnering aan

RICA ALEIDA REINDERS

Zij werd op 1 maart 1927 in Langeveen, gemeente Tubbergen, geboren.

Na een liefdevolle verzorging van 22 jaar op de LosserHof stierf zij op 7 mei 1994.

Na een viering in de kapel van de LosserHof hebben wij haar begeleid naar het crematorium te Almelo op 10 mei 1994.

Rikie komt uit een gezin van negen kinderen. Haar moeder stierf toen zij anderhalf jaar oud was.

Rikie is opgegroeid bij een oom en tante in Langeveen, die haar een hele fijne jeugd hebben bezorgd.

Haar vader is op 72-jarige leeftijd overleden.

In 1972 is Rikie op de LosserHof komen wonen. Zij heeft eerst op de flatjes gewoond en later is ze naar M10 gegaan, waar ze

bevriend raakte met Betsy Broekman. Rikie hield van mooie dingen. Ze zag er altijd keurig verzorgd uit en stelde dat ook zeer op prijs. Haar tasje was alles voor haar. Rikie hield van mensen om haar heen. Ze was erg blij, wanneer de familie op bezoek kwam en wanneer zij naar haar familie toe kon gaan.

Op de LosserHof ging ze graag naar de linnenkamer en toen dat te zwaar werd, bezocht ze met veel plezier de soos.

Rikie was een markante persoonlijkheid, die soms veel van de groepsleiding vroeg. Met veel plezier ging ze altijd naar volksdansen, maar haar grote voorkeur genoot het zangkoor.

Rikie was een gelovige vrouw, die altijd trouw de kerk bezocht.

Het laatste jaar heeft zij op Luttermarke 7 gewoond, maar zij kende niet meer de rust om zich prettig te voelen.

Moge zij bij God die rust vinden die zij verdiend heeft.

Voor uw blijk van medeleven na het overlijden van onze lieve zus en schoonzus willen wij u hartelijk dank zeggen.

Fam. Reinders.