



Met liefde denken wij terug aan onze  
lieve moeder en oma

**Theresia Anna Reinders**

weduwe van

**GODEFRIDUS VAN ROOIJ**

Geboren op 27 oktober 1926 te Ootmarsum.  
Op 1 juli 1993 hebben wij plotseling afscheid  
van haar moeten nemen en op 5 juli d.a.v.  
werd zij begraven op het r.k. kerkhof te  
Ootmarsum.

---

„Ik ben zo moe - ik ga even rusten“. . . .  
Haar laatste telefoongesprek zal altijd bij  
ons in herinnering blijven.

Zonder het zelf te beseffen was ze aan  
haar laatste levensfase toe en een plotse-  
linge hartstilstand maakte een einde aan  
haar leven. Een leven van zorg, van wer-  
ken en van liefde voor iedereen die haar  
dierbaar was. Ze dacht een moeilijke peri-  
ode afgesloten te hebben; vol goede moed  
en met nog veel plannen was ze begon-  
nen aan een nieuwe fase in haar leven.  
Maar volkomen onverwachts sloeg het nood-  
lot toe. Onbegrijpelijk, verbijsterend en  
waarom moet dit zo vlug en plotseling  
gebeuren.

Op al deze vragen zal nooit een antwoord  
komen.

Moeder, nu je deze aarde hebt verlaten,  
kunnen we alleen maar vol respect en met  
dankbaarheid aan je denken. Want ons le-  
ven was jou leven. Je was zo zorgzaam, zo  
vol liefde voor alles wat je dierbaar was.

Voor uw belangstelling en medeleven  
danken wij U hartelijk.

Kinderen en kleinkinderen