

Ter herinnering aan  
**PAULINA CATHARINA HELENA  
REINIERS**  
weduwe van  
**Frans Henri Berden**

Ze werd geboren in Venlo op 26 september 1908 en overleed onverwachts op 21 februari 1981 in haar woning te Blerick. Op het kerkhof „de Blerickse Bergen” werd ze bij haar man begraven.

Moeder stond nog midden in het leven. Ze was een ondernemende vrouw; iedere dag had ze contact met haar kinderen, bekenden en vriendinnen; samen gingen ze op stap - het vorige jaar nog naar Lourdes - en samen genoten ze van de gezelligheid.

Na de dood van vader wist ze zich goed aan te passen aan de nieuwe situatie; bescheiden en vredig leefde ze in haar bovenwoning, waar ze nauwkeurig en in haar eigen tempo haar huishouden regelde. Daar ontving ze haar bezoek en vertelde het wel en wee. Daar ook is ze overleden zonder dat iemand het wist, zonder ziek geweest te zijn.

Moeder, we danken U voor de liefde en de zorg waarmee U ons hebt omgeven; voor de warmte en het thuis dat U ons gaf. We vertrouwen er op dat God U, die het leven en het christen-zijn zo serieus opvatte, nu in Zijn hemel zal binnenleiden. Eeuwige vrede en geluk zullen daar voor U zijn weggelegd.



Wij zijn U zeer dankbaar en erkentelijk, dat U met ons afscheid hebt genomen van haar, die ons zo dierbaar was.

**Kinderen en kleinkinderen.**

Blerick, februari 1981.