



In Memoriam

ALFONS REININK

geboren  
11 maart 1916

overleden  
25 augustus 1984

Als dankbare herinnering aan

ALFONS REININK

echtgenoot van Truus Snippert.

Hij werd geboren te Lonneker op 11 maart 1916. Gesterkt door de Sacramenten der Zieken overleed hij in „Stadsmaten” te Enschede op 25 augustus 1984.

Na een Eucharistieviering in de parochiekerk te Glanerbrug op 29 augustus 1984, hebben wij voorlopig afscheid van hem genomen.

Goede God en Vader, het afscheid van een geliefd mens is erg moeilijk. Zo is het ook bij ons. Door een slepende ziekte werd het afscheid van mijn man, onze pa en opa een lang en pijnlijk proces. Want in ons hechte gezins- en familieverband had hij een vaste plaats en was hij een sterke schakel.

Hij was ontzettend goed voor ons, zijn gezin. Hij zette zich in voor ons, met de beste bedoelingen, opgewekt, vrolijk en vol humor.

Hij leefde in een sterk vertrouwen op U, onze God en Vader en op Uw grote vaderlijke liefde voor alle mensen. Hij zag het als zijn roeping iets van die liefdevolle zorg voor te leven in ons gezin, in de familie, in de buurt en in de gemeenschap.

Dankbaar zijn wij voor zijn hartelijke goedheid en zijn opgewekt meeleven.

Wij, de kleinkinderen, waren erg trots op opa; hij was een blijde opa, hij had steeds tijd voor ons; wij hadden veel plezier met

hem om zijn gezellige verhalen en z'n royale goedheid; hij was erg blij met onze tekeningen en attenties.

In parochie en dorp was hij een vertrouwensman van veel mensen, want hij kon luisteren en zwijgen; bij hem was alles veilig. Hij was altijd bereid te helpen, ook zonder dat er om gevraagd werd. Zijn devies was: „Wees blij dat je een ander kunt helpen!” Zo werd hij een gewaardeerde vriend van velen.

Voor de parochie, verenigingen en instanties zette hij zich in met grote accuratesse en met zorg en aandacht voor mensen.

Vele jaren was hij actief op het gebied van de sport; hij was ervan overtuigd dat sport mensen tot vrienden maakt. Zo heeft hij velen onderling tot vrienden gemaakt en tegelijk tot zijn eigen vrienden.

Hij was een man op wie men kon rekenen; op hem kon iedereen bouwen.

Goede God, hij was Uw trouwe dienaar.

Ondanks alle verdriet om dit afscheid; willen wij U, onze goede God en Vader, danken voor het leven van mijn man, onze pa en opa in ons midden.

Wij vertrouwen er op dat U Uw trouwe dienaar laat delen in Uw vrede en vreugde. Heilige Maria, Moeder van Christus en onze Moeder, bid voor hem en voor ons allen.

Voor uw oprecht medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame pa en opa zeggen wij U hartelijk dank.

G. Reinink - Snippert  
Kinderen en kleinkinderen.